

Herkese Merhaba,

22-30 Ağustos tarihleri arasında Doğu Karadeniz'e bir gezi gerçekleştirdim. Geziye kulüp dışından 2 dağcı arkadaşımınla Verçenik Zirve Faaliyeti yapmak da dahildi ve 25 Ağustos Cumartesi günü bu faaliyeti başarıyla gerçekleştirdik.

26 Ağustos'ta Tatos göllerde kamp attıktan sonra, 27 Ağustos Pazartesi hedefimiz yürüyerek Kaleköy üzerinden Çat'a ulaşmaktı -ki, Tatos Vadisinde ufak bir kaza geçirdim. Şuan kuyruk sokumu denen yerdeki kemiğim kırık. Kısacası k.çımı kırmış bulunmaktayım

Tatos Vadisinde 2 arkadaş (diğer dağcı arkadaşımız, zirve dönüşü kampçı arkadaşlarımızla direkt Çat'a yürümüştü) ilerlerken boğa saldırısına uğradık. Sürüden epeyce uzaklaşmamıza rağmen uzun süre bizi takip etti bu delirmiş boğa. Ne zaman ki çayır çimen bir düzlüğe vardık (bu yaylalarda yollar inişli-çıkışlıdır ve yürümeyi zorlaştıran büyük kayalardan oluşur genellikle), boğa hızını alamayıp son sürat üzerimize koşmaya başladı. Arkadaşım 'çantadan kurtul' diye bağırdıktan 2 saniye sonra çantalarımızı boğaya doğru fırlatmıştık. Bu sefer de ben hızımı alamayıp yokuş aşağı dereye doğru koşarken popo üstü düştüm ve bir taş bir zemine yapıştım. Hedefim dere içindeki yüksek denilebilecek kayaya tırmanmak ve böylece boğadan uzaklaşmış olmaktı. Popo acısıyla da olsa bunu başarmıştım ve arkadaşımın o kayanın üzerinde uzun süre boğanın çantalarımızla oynamasını ve bir şey elde edemeyince çantaları dereye fırlatmasını izledik. Çantalar dereye yuvarlandıktan sonra bizi göz hapsine alan boğa karşısında, kayanın üzerinde 10 dakikamızı taş gibi hareketsiz durarak geçirdik. Boğa sürüsüne dönmeye karar verdikten hemen sonra da çantalardan birini olay yerinde terk ederek (aynı gün diğer arkadaşlarımıza ulaştık ve çanta kurtarıldı) köye doğru yolumuza devam ettik. Ancak bu Vahşi Doğada ilerlemek çok zor oldu. Parelelinde ilerlediğimiz derenin her iki tarafı da hayvan sürüleriyle doluydu ve biz dere kenarı yerine yüksek bölgelere çıkarak bu vadiyi aşmaya çalıştık. Buna benim yürümedeki yavaşlığım da eklenince köye ulaşmamız biraz zaman aldı. Vadide bir çoban evine rastlamıştık ama, burada da bizi bir köpek karşıladı. Köye gidince çobanın köyde olduğunu öğrendik.

*Bu bölge Mayıs ayından Ekime kadar vahşi boğa sürülerinin cirit attığı, herhangi bir saldırıda çobanlara da her zaman ulaşmanızın mümkün olmayacağı bir yer. Benim deneyimim Tatos Vadisinden ibaret ama bu bölgedeki pek çok yaylada da durumun farklı olmayacağını düşünmekteyim. Bu bölgeye gidecek arkadaşların boğa saldırısı riskini her zaman hesaba katmaları gerekli. Rize'de hastaneye gittiğimde boğa saldırısına uğramış, parçalanmış bir kurban olduğunu öğrendik. Boğa saldırıları bu bölgede çok sık rastlanan bir olay yani.*

Bizi takip eden boğayı çantalar delirtmiş olabilir. İçinde 3-4 günlük çöplerimiz ve biraz da yiyecek vardı ve boğayı çeken de bu olmuş olabilir. Olası bir boğa saldırısına karşı yanınızda boğaya fırlatabileceğiniz, onu oyalayacak yiyecek buldurmanız bir yöntem olabilir. Sürüleri uzaktan gördüğünüzde önce çoban var mı diye bakmanız ve mümkün olduğunca sürülerden uzak ve dikkat çekmeyecek şekilde ilerlemeniz de faydalı olacaktır.

Konuyla ilgili farklı deneyim ve bilgisi olanların paylaşımında bulunması da çok önemli. Sadece boğa değil, 'Doğada Hayvan Saldırıları' çok geniş kapsamlı bir konu ve bizler yeterince bilgi sahibi değiliz gibi geliyor bana. Ben sadece bireysel sohbetlerde, deneyim sahibi arkadaşlarımdan, konuyu kendim açarak Türkiye'deki dağların hayvan popülasyonu, yaşanan olaylar vs. durumlarını öğrenmeye çalışıyorum. Bu konu üzerine biraz daha konuşabilirsek herkes için faydalı olacaktır:)

Doktorlar kemiğin kaynamasının en az 2 ay süreceğini söyledi. Şuan yavaş da olsa yürüyebiliyorum, normal hayatıma devam ediyorum. Kendimi kireçlenmiş gibi hissediyorum aslında

NOT: Ekte zirve fotoğrafımı ve faaliyette çektiğimiz son fotoğrafı gönderiyorum. İşte o son fotoğraf, o sürü ve bizim deli boğa da onların içinde bizi bekliyormuş!!!

Sevgilerimle,

Sema



