




FAALİYET RAPORU

Faaliyet		Erciyes Buzul Tırmanışı 3917 m					
Faaliyetin Tarihi	31 05 2014	Yeri	Kayseri	Süresi	8 Saat	Türü	Buzul tırmanışı
Güzergâh							
Kat Edilen Yol				Alınan İrtifa	1217 metre		
Katılımcılar	1	İsmail Yılmaz	8	Hasan Başpınar			
	2	Asef Özhan	9				
	3	Nihal Artar	10				
	4	Kerem Ün	11				
	5	Halide Kaya	12				
	6	Sema Yıldız	13				
	7	Hakan	14				
Kullanılan Kamp Mlz.	Yemek malzemeleri, kamp ocağı						
Kullanılan Teknik Mlz.	Kazma, krampon, ip, emniyet kemeri						
Kullanılan Kişisel Mlz.	Kask, Karabin, Atc, baton						
Yiyecek	Soğuk Sandviç, sıcak çay, sıcak su, kuruyemiş						
Rota Bilgisi	Kamp Alanı	Dağ evinde kalındı.					
	Su kaynağı	Yakınlardaki su kaynağı ve getirdiğimiz içme suları					
	Tehlikeler	Taş düşmesi					
	Zemin	Sert kar, buz, çarşak zemin, sonunda bataklık	Zorluk Derecesi	Yüksek			
	<p>Çanağı geçip dağa soldan yaklaşip tarak kayalara varılıyor. Tarağın sol ikinci dışından yükselmeye başlanılıyor. Sağa doğru yükselip kayaların üstüne çıkılıyor. Buzulu geçip kılıçığa varılıyor. Kılıçıktan sağa riskli bir dönüşle zirveye ulaşıyor. Dönüşte Kar buz rotasını aldık. Zirvenin altındaki mağaradan geçip rotaya girdik. Kayalık zeminden buzlu zemine geçtik, sağa dönüp tarak kayaların altına geldik. Yeniden karlı zemini geçtik, çarşağa geldik. Çarşağı geçip son karlı zeminden sonra karlı düzlik ve patikaya geliniyor.</p>						
Harita							
Gps Bilgileri							



FAALİYET RAPORU

Hedeflenen Zaman		9 saat			Harcanan Zaman			11 saat			
Faaliyet Programı											
1.gün	Hava Durumu	Berrak Güneşli	2.gün	Hava Durumu	Parçalı bulutlu rüzgarlı	3.gün	Hava Durumu		4.gün	Hava Durumu	
03:00	Dağ evinden çıkış										
06:00	Tarak kayalara varış										
08:00	Buzul üstünden yükselme										
10:00	Zirve										
10:30	Kar buz rotasından inişe geçiş										
12:00	Taş düşmesi sonucu kaza										
14:00	Kazazedenin teslimi										
15:30	Dağ evinden ayrılma										
ULAŞIM BİLGİLERİ		Kayseri içi Özel Minibüs									

FAALİYET RAPORU

Erciyes'te yine az bulunur muhteşem bir havada faaliyet yaptık. Sema ve Halide arkadaşım İzmir'den geldi. Onlarla TDF eğitimlerinde karşılaşmıştık. İstanbul'dan yola çıktığımız arkadaşlarımızla daha önce birlikte çeşitli faaliyetler yapmıştık. Bu faaliyet ilan edilince bir araya geldik. Rehberimiz İsmail Yılmaz hoca TDF eğitmeni ve bölge temsilcisiydi. Kendisiyle bir eğitimde de yine birlikte olmuştuk. Buzul rotasını daha önce 8 kere yapmıştı. Erciyes'i elinin avucu gibi biliyordu. Cumartesi günü uçakla gelenler, otobüsle gelenler en son otogarda buluştuktan sonra kahvaltımızı yaptık. Son bir iki alışverişimizi yaptık. Dağ evine gitmek için yola çıktık ki, benim dişimin kaplaması düştü ve dişim kırıldı. Bir hastaneye uğrayıp düşen kaplamayı geçici olarak yapıştırttık. Yola çıkıp Hacılar'dan İsmail Abiyi aldık ve iki saatlik bir yolculuktan sonra 2700 metredeki Sütdonduran'daki dağ evine vardık. Malzemelerimizi kuşanıp eteklerdeki kara gittik. Malzemelerimizi denedik. İsmail hoca kazma ve kramponlarla ekibin durumunu tarttı. Dağ evine döndük, çok iyi bir yemek yedik. Dağ evinde su ve elektrik yok. Elektrik jeneratörü uzun süreli kalışlar için kullanılıyormuş. Su da tadilat nedeniyle kesikti. Bizden önceki ekip maalesef tuvaletleri pis bırakmıştı. Tuvaletleri kullanamadık. Her türlü kap kaçak vardı. Kendi tencerelerimizde yemeklerimizi yaptık. Dağ evinin 4'lü ocağını ve kendi ocaklarımızı kullandık. Bizden önceki ekibin bıraktığı karton bardak ve tabaklardan kullandık. Şömineyi yakmadık. Akşam saat 9 gibi uyku tulumlarımızı duvar dibini kaplayan tahta sedirlerin üstüne yayıp yattık. Sabah saat 3:00'de yola çıkacaktık. Hedefimiz 6 saatte zirveye varmak, 3 saatte de inmekti. Saat 03:00'de yola çıktık. Hava şerbet gibiydi. Rüzgar yoktu. Yıldızlı ve aydınlık bir geceydi. Yavaş ve istikrarlı bir yürüyüş tutturduk. Tarak kayalara kadar 2 saatte geldik. Buraya kadar üst üste giydiğim iki içlikle üşümedim. Buradan sonra üstüne teknik ceket giymek yetti. Tarak kayaların altında ip birliğine girdik. Hepimiz yaklaşık 3'er metre ip aralığıyla kapalı 8'li düğümle bağlandık. Batonları kaldırıp, kazmalara geçtik. Yükselmeye başladıkça kimi arkadaşların performansları zorladı. Nisan sonunda Seyhan'la yaptığımız kamplı Likya yürüyüşü sayesinde çıkışta çok zorlanmadım. İnişte yorgunluk kendini gösterdi. İki mola verip kılçığa vardık. Kılçıkta hava değişmeye başladığından sis bastırdı. Artçı kim düşerse onun ters tarafına kazma vurulacak diye komut verdi. Neyse ki kimse düşmedi. Orayı da güvenle geçtikten sonra ip birliğinden çıktık. Mağaranın önüne geldik. Soldan riskli yerden yukarı kıvrılırken kazmaları buza saplayıp emniyet aldık. Zirveye bir saatlik gecikmeyle saat 10:00'da ulaştık. Hava raporuna göre öğleden sonra rüzgar çıkacak ve hava dönecekti. Nitekim zirvede rüzgar çıktı, çok şiddetli değildi ama üşüdük. Hemen sandviçleri yiyip, fotoğraflarımızı çektik. Alttaki mağaranın içinden geçip kar buz rotasına girip kayalardan alçalmaya başladık. Kayalık zemin kendini sert karlı, buzlu dik inişlere bıraktı. Sağa kıvrılıp çarşak zeminden geçtik. Son karlı dik inişe geldik. Çok dik inip bir set yapıyor yeni bir eğimle tekrar alçalıyordu. Burada grup biraz koptu. Dik inişi bitirip hafif düzlüğe geldiğimiz zaman öndeki grubun

FAALİYET RAPORU

birinin başında toplanmış olduğunu gördük. Yukarıdan gelen bir taş hafif düzlükte fena sekmiş, hızlanmış ve Sema'nın baldırına arkadan çarpmıştı. Maalesef ayağı kırılmıştı. Orada durup taş gelip gelmediğini söylememizi istediler. İki kişi kendimizi güvene alıp taşları gözledik. Bizden bağımsız bir ekip daha kar buz rotasından aşağı inecekti. Onları görüp çarşağa girmeden durdurmayı umduk. Bir grup da aşağıda Sema'yı indirmeye çalışıyordu. Düzlüğe inmeye son 500 m. Kalmıştı. Diğer ekip inişe geçmeden taş kulvarından çıkmak istiyorduk. Sema'yı ipe bağladık. Ayağını batonlarla sabitledik, bir çantayı boşaltıp üstüne koyduk. Semanın altına naylon serdik. İsmail Abi karabinadan tek kazıkla emniyet aldı. Güvenli bir şekilde kaydıra kaydıra indirmeye çalıştık. Sema da diğer ayağıyla kontrolünü sağlamaya çalıştı. 4 ip boyundan sonra biz yukarıdaki iki kişi de alçalmaya başladık. Birimiz geride kalan çanta ve malzemeleri topladı. Birimiz ekibin önüne geçip yolu temizledi. Sonuna doğru Sema titremeye başladı. Hipotermiye girmesinden korktuk. Sıcak su , kaz tüyü montla onu rahatlatmaya çalıştık. Böyle 12 ip boyu indirdikten sonra düzlüğe vardık. O sırada arama kurtarmacılar da yetiştiler. Sema da artık şiddetle titremeye başlamıştı. Hemen uzay battaniyesi serdikleri kapalı bir hircun içine aldılar. Ayağını hava verdikleri bir düzeneğe sabitlediler. Hircun uçlarından tutup sedyenin geldiği yere kadar götürdüler. 100 m ilerde kayaklı sedye gelmişti. Ona taşıyıp çeke çeke hafif inişi ve düzlüğü bitirdik. Patika başında bekleyen jandarma ambulansına teslim ettik. O arada yağış başladı. Kendimiz de patikayı yürüyüp dağ evine vardık. Tam faaliyetin sonunda taş düşmesi sonucu yaşanan bu kaza hepimizi çok üzdü. Dağ evine varıp toparlandıktan sonra biz de arkadan Erciyes Ün tıp fakültesine gittik. Sürekli röntgende olduğundan müdahale yapıldığından Sema'yı göremedik. Saat 6'ya doğru birinin girmesine izin verdiler. İsmail Abi girdi. Son ihtiyaçlarını da topladıktan sonra onu İsmail Abi'ye emanet edip biz hastaneden ayrıldık. Dönüşe geçtik.



Hava çok güzeldi, bu faaliyeti kolaylaştırdı. Çıkışta kramponla sert karda rahatlıkla ilerledik. Buzulu geçerken bir kaç yerde çok sert buz vardı. Oralarda kazmayla emniyet alarak yürürken zorlandık. Kramponlar olmasaydı ilerleyemezdik. İnişte güneş karı yumuşatmıştı. Saat 12:00'den sonra neredeyse bataklık kara döndü. 13:00'de bitmesi planlanan faaliyet kaza nedeniyle 15:00'de bitti. Hepimiz zirveyi güvenle yaptık. Bitmeye yakın dört dörtlük faaliyet hevesimiz kursağımızda kaldı. Dağ evindeki çöplerimizi aldık, ortalığı eski haline getirdik, topladık, temizliğimizi yaptık. 16:00 gibi ayrıldık. Hacılardan sucuk ve pastırmamızı alıp yolculukta kokmaması için vakumlattıktan sonra hastaneye gittik. Maalesef Sema'yı (resimdeki öndeki kişi) göremedik. Akşam saatlerinde Kayseri'den ayrıldık.

Dağ evinde gece uyurken ve İstanbul'a dönerken otobüste üstümde iki tane böcek buldum. Örümcek gibiydi ama çok huylandığımdan getirdiğim her malzemeden yıkanabilir olanları hemen yıkadım, kumaş türü yıkayamayacağım malzemeyi (uyku tulumu, teknik ceket çantalar, ayakkabı vs dahil) her hangi bir böceğin eve gelmesini önlemek için en az iki hafta bekletmek üzere vakumlu torbalara koyup havasını aldım. Umarım kokmazlar.

FAALİYET RAPORU

